



“Aan struiken en bomen komen bladeren in de mooiste groentinten, de specht hakt zijn nest in een boom, de koeien in de Maashorst hebben kalfjes en de bloesem maakt het voorjaar compleet. Het is lente..! Een mooie tijd om mee te wandelen met onze lentewandeling!”

Beste sportieve wandelaar(ster) van Fifty Fit,

De lente is begonnen en dat betekent ook de start van een mooie lentewandeling op woensdag 24 april. We starten zoals altijd om 09.15 uur bij De Naaldhof en pauzeren rond de klok van 11.15 uur. Na een lekker kopje koffie, cappuccino, thee, chocomel en iets lekkers wordt de tocht vervolgd en zijn we rond de klok van 13.00 uur weer terug bij De Naaldhof. Misschien hebben we onze zonnebril wel nodig voor de eerste voorjaarszon?

Deze lange lentewandeling gaat altijd door. Op alle andere woensdagen wordt er sportief gewandeld van 09.15 tot +/- 10.45 uur. Meer informatie vind je op de website van Fifty Fit (www.fiftyfitoss.nl).

Wij hopen dat je erbij kunt zijn want gezelligheid en wandelen is een perfecte combinatie om te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Wij wensen iedereen veel wandelplezier.

Tot woensdagmorgen in de ‘Ossche hei’,

Jan Janssen

Rini Eijsvogels